



Baldakijn presenteert:



# BAT MAN



INTRODUKTIE  
SPECIAL

**BB**  
NR  
0

Prijs: f. 3,95  
België: Bf. 80





**Baldakijn presenteert:**



**een  
legende.**

**Een legende, die de moeite  
waard is verteld te worden.**

**DAAROM IS DEZE SPECIAL**

**VAN  64 PAGINA'S DIK!**

**Hierna verschijnt BATMAN maandelijks.  
32 pagina's voor slechts f 1,95/Bf 40**



**DE WREKER VAN HET KWAAD!**



In de donkere gewelven onder de stad  
zit eenzaam een duistere figuur in zijn  
eindeloos kronkelende grot.....

Aan de muur hangen MOORDWAPENS uit het heden en  
het verleden naast de modernste wetenschappelijke appara-  
tuur en overal staan TROFEEËN die vertellen van grote  
gevechten.....

In deze grot werden de  
legendes geboren.....

# de ONBEKENDE LEGENDE van BAT MAN

DOOR

BOB  
KANE

Eindelijk eens tijd voor de POST! Ik ver-  
dronk er haast in!

Maar dit is het  
laatste.

Tijd voor uw  
avondmaal, me-  
neer?

Zeker,  
Alfred.

Zoals altijd in  
je TIMING  
weer.....

NEE, OH,  
NEE!

Is er  
iets,  
meneer?

Copyright © 1984 D.C. Comics Inc., New York.  
Authorized Dutch edition published by BALDAKIJN BOEKEN b.v., Bussum.  
Oorspronkelijke uitgave: The untold legend of the Batman, nrs. 1, 2 en 3.  
BALDAKIJN 48 - 18.





Een cadeautje,  
Alfred.....nogal  
beschadigd.

Het kostuum van de  
allereerste BATMAN..  
.....MIJN  
VADER!

# Hoofdstuk I **HOE HET BEGON**

LEN WEIN - TEKST

JOHN BYRNE & - TEKENINGEN  
JIM APARO

GLYNIS WEIN - KLEUR

PAUL LEVITZ - REDAKTIE

Met dank aan hen, die deze legende  
vele jaren geleden vorm hebben ge-  
geven.

















"Ik weet niet hoelang ik huilend over hun lichamen gebogen heb gestaan. Het leek een eeuwigheid....."

"'n Vrouw, Leslie Thompkins, nam me mee..."

"Ze troostte me. Ik ben haar er nog dankbaar voor....."



"Bij de begrafenis kon ik niet meer huilen. Ik stond daar alleen maar en zag ze in hun graf verdwijnen....."

"Sindsdien heb ik geen traan meer om ze gelaten."



"Mijn oom PHILIP werd aangesteld als mijn VOOGD. Hij woonde alleen met z'n huishoudster....."

Ik ben veel op reis, Bruce. Mevrouw CHILTON past dan op je.

M'n eigen kinderen zijn al groot... Wij zullen het samen goed kunnen vinden!

Dat hoop ik.



Als die vrouw er niet geweest was, Alfred! Ze zorgde voor me....gaf me warmte....

Eigenlijk was ze een **TWEEDE MOEDER** voor me.



EN ze was de moeder van JOE CHILL, maar....

.....dat mag hij NOOIT weten.

Op haar eigen manier heeft de goede vrouw goedgemaakt wat haar zoon misdaan had!

Ik probeerde me thuis te voelen daar....

...maar ik kende geen rust.





"Op een avond hield ik het niet meer! Ik rende naar de begraafplaats....."

".....en bij het graf van m'n ouders ZWOER ik....."

Ik zal mijn hele leven slechts één doel nastreven: de man vinden die jullie vermoord heeft...en alle misdadigers bestrijden!

DAT ZWEER IK!



"Ik was nog een kind.....maar ik trainde m'n lichaam....."

"De training bevredigde iets in me..."



".....Ik had nergens anders tijd voor!"

Dank u voor de melk en koekjes, mevrouw Chilton.

Graag gedaan. Zeg, Bruce, zou je....niet eens buiten gaan spelen?

Te veel studeren is ook niet goed.



Buiten spelen doe ik later wel. Ik heb nu geen tijd.

Arme jongen. Toen zijn ouders stierven, is er in hem ook iets gestorven.



"Precies één jaar na de moord zag ik de krantekop....."

HARVEY HARRIS. Eén van de beste detectives die er zijn.

Ik wil net zo goed worden als hij.

INSPEKTEUR HARVEY HARRIS PAKT ZE WEER DANK ZIJN BRILJANT SPEURWERK!



Als ik hem ervan kan overtuigen dat ik het KAN, wil hij me misschien wel les geven.....

Maar hij mag niet weten wie ik ben! Hij zou m'n oom kunnen bellen.

Ik moet mijn identiteit geheim houden.

"Die avond zette ik een belangrijke stap in m'n carrière....."

Misschien wat OPZICH-TIG....maar goed genoeg.

Nu moet ik mister Harris alleen zien te treffen.

"Het was de eerste keer dat ik een kostuum aantrok.....en wat gebeurde er....?"

Harris achtervolgt iemand. Maar hij merkt niet dat hij in een hinderlaag loopt!

Ik moet snel iets doen!

"Dat deed ik."

Wat? Stanton stond op me te wachten...

**KLOK**  
**MODEHUIS**

.....maar iemand duwde die REKLAME-KLOK van het dak af, precies op z'n hoofd!

"Toen de gewone politie de man had opgehaald....."

Ik ben je wel wat verschuldigd. Wie ben je?

Dat kan ik niet zeggen. Maar luister....

U bent de beste speurder op Aarde...wilt u mij LESGEVEN?

Omdat ik bij je in het krijt sta..... zal ik je een paar dingen leren.

Maar hoe noem ik je? Weet je wat? Je hebt zo'n mooi pak aan, net een roodborstje.....een ROBIN!

Noem me dan maar ROBIN.

Ik zal je leren dat speurderswerk geen spelletje is, maar HARD en EENZAAM werk....en GEVAARLIJK!



"Een betere leraar als HARVEY HARRIS kon ik niet hebben!"

"Hij leerde me alles over BOKSEN....."

".....Over het AFLEZEN van VINGERAFDRUKKEN....."

".....Over de GEVAREN, die nu eenmaal bij het werk horen....."

"En ik luisterde... ..en leerde!"

"Toen de zomer ten einde was....."

Je bent slim..... al moet je nog een hoop leren.

Maar als je doorleert en traint komt er een dag dat je de beste speurder op Aarde zult zijn.

Ik zal ervoor zorgen dat u trots op me kunt zijn!







"Maar mijn grootste les leerde ik van professor AMOS REXFORD. Hij gaf RECHTEN....."









"In de jaren die volgden vocht ik tegen  
de vreemdste schurken die er op de  
aardbol rond hebben gelopen.....DE  
JOKER.....TWO-FACE.....  
DE PENGUIN.....CAT  
WOMAN.....DE  
RIDDLER....."



"Ik keek  
het kwaad vaker in  
de ogen dan ik me wil  
herinneren, maar nooit  
zag ik 'het gezicht'  
dat ik zocht....."

"Het gezicht van de moordenaar  
van m'n ouders!"





Grappig, hè? Een getreinde man als ik.....die de ene na de andere superschurk vangt.....

.....kan een gewone OVERVALLER niet vinden!

Ik weet natuurlijk niet meer dan een UITERLIJK.... de naam kwam pas veel later.

"Het ging bijna vanzelf, eigenlijk.....ROBIN en ik gingen een kijkje nemen bij een truck die van de weg af was geraakt....."

BATMAN, kijk! Er komt iemand uit een geheime ruimte in de truck!

BATMAN en ROBIN?!

Mij krijgen jullie mooi niet! Ik lig nog liever in een kist!

"Voor hij op ons kon schieten ging mijn wens in vervulling....."

"Een politieman schoot hem neer."

"KOMMISSARIS GORDON wist ons meer over het zaakje te vertellen toen we thuiskwamen....."

Weer wat nieuws! Gezochte schurken smokken!

Ik heb de naam van de EIGENAAR van het truckbedrijf.

JOE CHILL. Dit is 'm.

Dat gezicht.....na al die jaren!

Dit is de man die m'n ouders VERMOORDDE!















"Een jaar of wat later ontdekte ik op zolder een bureau van m'n vader.....met een geheime la!"

Een oude film en een dagboek, Bruce!

En dit KOSTUUM! Ik heb het al eens eerder gezien!



"Kun je je voorstellen hoe ik me voelde toen ik op die film m'n vader zag. De prijsuitreiking van het gekostumeerde bal was gefilmd....."

"...en dus ook de ONTVOERING!"



"Het dagboek vertelde me wat ik er verder over moest weten...."

Dit betekent dat LEW MOXON Joe Chill heeft gestuurd om zich te wreken!

Chill moest mij laten leven.....



.....zodat ik kon zeggen dat het 'maar een overval' was.

En nu zal ik het hem terugbetalen! Kom, Robin....

Dus JIJ was Moxons ALIBI!



WIJ GAAN DE MOORD OP THOMAS WAYNE OP-LOSSEN!

"We kwamen er snel achter, dat Moxon tegenwoordig in de zeppelins zat....."

"We gingen erheen....."

Ik weet niet wat we hier zullen vinden, maar we moeten toch ergens beginnen!



"We vonden meer dan we gehoopt hadden. M'n pak was gedeeltelijk aan flarden toen we eindelijk Moxons bende in bedwang hadden....."



Kom op, Moxon! Je hebt een afspraakje met de politie!





"Maar toen we Moxon naar het politiebureau gebracht hadden....."

Ik beschuldig je van de moord op THOMAS WAYNE!

Wie? Nog nooit van gehoord.

En je mag me op de leugendetektor zetten!



"Ik ondervroeg Moxon een uur lang aan de leugendetektor, maar het resultaat bleef hetzelfde....."

De naald bewoog niet één keer.....

Dat kan alleen maar betekenen dat hij de waarheid spreekt.

Maar dat kan gewoon niet.



"Ik kon niets doen toen de rechter besloot Moxon op borgtocht vrij te laten....."

"Ik voelde dat hij me achter m'n rug uitlachte.....!"



"Ik belde commissaris Gordon.....en wat die me vertelde deed m'n hart overslaan!"

Moxon heeft een auto-ongeluk gehad vlak na de moord op Wayne.... Hij was aan z'n hoofd gewond.

Niet lang daarna verdween hij uit het ziekenhuis en uit mijn papieren.

Die hoofdwond...! Hij heeft z'n GEHEUGEN verloren!

Daarom weet hij niets meer!



"Ik wilde met deze nieuwe kennis naar Moxon toe....."

Je pak is ECHT STUK.....en je nieuwe ligt thuis.

Trek anders je vaders kostuum aan.

Waarom niet. 't Is wel TOEPASSELIJK.

Dan is het net of m'n VADER Moxon arresteert.











Jarenlang durfde men het slechts te FLUISTEREN.... Zowel in de donkere stegen van het kwaad...als in de verlichte zalen der rechtvaardigheid! Maar nu vertellen wij het.

Je kunt hier de lucht  
haast ZIEN. De blauwe  
wolken van sigarettenrook,  
de grijze zee-  
dampen.....

DE LAATSTE TOEVLUCHT heet  
deze kroeg. Vrijplaats voor een  
ieder die het niet zo nauw  
neemt met de  
wet.....

## de ONBEKENDE LEGENDE van BAT MAN

.....tot nu  
toe.

Jezus!  
Niet HIJ!

Wat  
moet HIJ  
hier!?!  
DOOR BOB KANE

Hoofdstuk 2

# ALS DAT JE VRIENDEN ZIJN

LEN WEIN | JIM APARO | GLYNIS WEIN | PAUL LEVITZ |













De paar mannen in de kroeg die zijn blijven zitten, kijken het tweetal na met een mengeling van HAAT en OPLUCHTING...





Terwijl de BATMOBIEL  
door de straten van  
GOTHAM scheurt,...

Hij heeft het er  
niet makkelijk mee....  
en ik begrijp waarom. We  
lijken veel op elkaar.

Hij is niet de enige die  
weet wat het is om te zien  
hoe je ouders vermoord  
worden.

Hoelang is  
het nu geleden  
dat de VLIEGENDE  
GRAYSONS  
voor het laatst  
hun TRAPEZE-  
ACT deden.....?

Ik stond in de piste  
toe te kijken. M'n vader deed z'n  
DRIEDUBBELE SALTO.....

"M'n hart stond stil toen  
de schommel van mijn moeder  
het begaf....."

"Ze vielen  
allebei naar  
beneden.....  
en er was geen  
net!"

PAPI!  
MAM!

Oh, nee!  
NEE!

Laat me  
erdoor!  
Ik wil....

Blijf  
maar hier.  
Je kunt  
niets meer  
voor ze  
doen....

Je kunt niets  
anders meer  
doen dan  
ROUW DRAGEN....

"M'n  
ouders.....  
.....weg.....  
Ik was  
alleen....."



"Zo vreselijk  
ALLEEN!"







"Ik weet niet waarom ik hem vertrouwde. Hij zag er eng genoeg uit met die cape en zo. Maar er was iets in z'n ogen.....iets in z'n stem....."

"Hij nam me mee naar een grote TANK-ACHTIGE wagen, de BATMOBIEL. Toen we onderweg waren....."

Waarom kan ik niet naar de politie gaan?

Omdat de hele stad in handen is van één grote schurk, ZUCCO. Ze willen jou ook vermoorden.

Ik breng je in veiligheid.... totdat ik genoeg bewijzen heb om Zucco te pakken!

Weet je, mijn ouders werden ook vermoord toen ik zo oud was als als jij.

Daarom ben ik misdaadbestrijder geworden.

HELP me dan! Ik wil de dood van m'n ouders WREKEN!

"Ik bleef maar doorzeuren. Op de één of andere manier wist ik iets in z'n hart te raken....."

Oké, je krijgt een kans. Maar ik waarschuw je dat het niet makkelijk zal zijn!

Ik ben niet bang.

"Die avond legde ik een heilige eed af.....bij alles wat me lief was."

Zweer je dat je tegen de MISDAAD en de KORRUPTIE zult vechten in de naam der GERECHTIGHEID?!

Dat zweer ik.

"De volgende dag bij de rechter van Gotham....."

U kunt als alleenstaande de jongen niet adopteren, mr. Wayne...

Maar omdat u de toestemming van de naaste familie heeft, kunt u de voogd worden van DICK GRAYSON.



Eigenlijk ben ik vanaf dat moment de beste vriend van Batman.....  
Mijn trainingsperiode begon....."

"Akrobatiek, criminologie, vechtsporten... Ik leerde alles wat ik moest kunnen....."

".....en nog meer!"

"Na een paar maanden keihard werken....."

Je bent voorlopig klaar, Dick. Maar als je met mij werkt moet je ook een nieuwe identiteit.....een pak.....

En een NAAM!

Laat eens kijken.....Jij bent Batman..... misschien moet ik een ander vliend dier zijn.

Dat is precies wat ik dacht! Wat zou je zeggen van.....

ROBIN?!

Prachtig! Een RED ROBIN is een ROOD-BORSTJE en ik ben dol op ROBIN HOOD!

"Ik wist niet dat ik niet de eerste ROBIN was.  
Dat deed er ook niet toe....."

"Het belangrijkste was dat wat ik zag in de spiegel.....een **HELD!**"

Het past je precies. Alsof je ervoor geboren bent!

Misschien was ik dat ook wel.

"Vierentwintig uur later waren we ZUCCO op het spoor. We zagen hoe hij één van z'n mannetjes de nek om-draaide....."

"Ik maakte een foto.....waarmee Zucco de elektrische stoel won!"



"Samen met Batman de misdaad bestrijden was natuurlijk prachtig. Bruce Wayne als je **VOOGD** hebben is soms erger dan een nachtmerrie...."



"Op school was het nog erger...."



Lafaard.....lafaard..... Grayson is een lafaard!



Waarom maken ze het me zo moeilijk? Begrijpen ze het dan niet?

Ik wil net als **IEDEREEN** zijn!



"Ik had m'n normale leven opgegeven, opdat **ANDEREN** dat wel zouden kunnen hebben"





"Toch leek het alsof die schooljaren EEUWIG duurden....."

".....Totdat ik op een morgen mijn DIPLOMA in m'n zak had! Ik kon nieuwe wegen inslaan!"

Zie hem daar eens staan...  
**ONZE** jongen!

Maar hij is geen **KLEINE** jongen meer, Alfred.

"Na de zomer verliet ik mijn tweede ouderlijk huis. Ik ging naar de HUDSON UNIVERSITY....."

Het huis is nu te groot voor ons, Alfred. We gaan hier weg.

"Een week later al had Bruce Wayne zijn landhuis afgesloten en hij en Alfred betrokken de bovenste verdieping van het gebouw van de WAYNE FOUNDATION....."

Batman woonde weer in de stad waar hij thuis hoorde!

De nachtelijke wreker was terug in Gotham!

Robin realiseert zich dat ze bijna thuis zijn. De BATMOBIEL duikt een donkere steeg in.....

Een geheime passage.....

En even later stoppen ze in de grotten onder het gebouw van de WAYNE FOUNDATION.....

Welkom thuis, meneer.

Wilt u misschien iets drinken?







Ik heb  
veel  
leed ge-  
zien in de  
TWEEDE  
WERELD-  
OOR-  
LOG...

"Ik deed wat ik kon om mensen te  
helpen ontsnappen aan het NAZI-  
REGIM." "

"De hemel vergeeft mij de pijn  
die ik ANDEREN gedaan heb  
in die dagen!"

"Ik vocht  
voor een  
VRIJE  
WERELD...!"

"Het was een verschrikke-  
lijke tijd.....maar er was  
ook vreugde na een ge-  
slaagde opdracht...."

"En mensenlevens  
redden was toch  
het mooiste dat  
ik ooit gedaan heb..."

"Toen de oorlog voorbij  
was, had ik m'n buik vol  
van al dat ge-  
weld."

"Ik be-  
kwaamde  
mij in  
mijn  
hobbie...  
TO-  
NEEL-  
SPE-  
LEN."

Zijn....  
of niet zijn.  
Dat is de  
vraag!

Ik zal nooit  
vergeten wat u voor  
mij gedaan  
heeft, monsieur  
Pennyworth!

Generaties lang is er  
een PENNYWORTH-BUTLER  
geweest.....tot  
nu.

Zweer  
mij dat je die  
oude traditie niet  
met mij laat  
sterven,  
Alfred.....

Dat zweer ik,  
vader.....als  
u dat wilt.

"Maar lang  
mocht het  
niet duren..."

"Mijn vader was  
er slecht aan  
toe. Op een  
avond riep  
hij mij bij,  
zich....."

"Maar de oude man hoorde mij  
niet meer....."



"Het viel me zwaar, maar ik hield me aan m'n eed. Ik liet het theater aan mijn broer WILFRED over en vertrok per boot naar AMERIKA....."

"Mijn vader had er jarenlang gewerkt voor een doctor in Gotham City...."



"Ik nam aan dat de erfgenamen mij wel konden gebruiken....."

Goedenavond heren. Ik hoop dat ik u niet te zeer stoort.

Huh?



Ik zet m'n koffers even hier neer, dan kunnen we een paar afspraken maken.



Wacht eens even. Wat wilt u eigenlijk, meneer?

Noemt u mij maar ALFRED. Zonder "meneer". U zult zien dat mijn papieren in orde zijn.

Ik ben uw nieuwe butler.



BUTLER? Maar het is jaren geleden dat we 'n butler hadden. En we hebben ook geen advertentie gezet.

We hebben helemaal geen hulp nodig. Het gaat wel zol!

In het begin is het misschien even wennen, maar dat zal wel lukken.



Mijn vader heeft jarenlang voor uw vader gezorgd. Nu zal ik voor u zorgen, zoals dat HOORT!

Ik serveer het ontbijt om zeven uur. U bent wel stipt, hoop ik?

Goedenavond verder. Ik vind m'n kamer wel.

Maar.... maar..maar..





"Ik wende sneller aan m'n nieuwe baan dan ik had gedacht...."

"Misschien had m'n vader gelijk. Misschien was dit wel het werk waar ik voor bestemd was.....!"



"Maar de belangrijkste stap in m'n leven zette ik op een avond een paar weken later. Ik hoorde een klagend gekreun....."

**AAALFFRREEDD**

Wat hoor ik? Iemand roept mijn naam?! Maar meneer Bruce en de jonge-heer zijn niet thuis.

Is het dan een GEEST?

Het lijkt uit die KLOK te komen....



"Mijn nieuwsgierigheid won het van m'n angst....."

Een verborgen trap. Hij gaat naar beneden!

Maar wie..?

Alfred, kom snel hierheen!

Snel, Alfred. Je moet me helpen.

Batman.....  
.....Bruce.....is  
GE-  
WOND!

Jonge-heer DICK?!  
En meneer Bruce? Jullie  
zijn BATMAN en ROBIN?!

Voorzichtig met meneer Bruce.  
Ik help wel dragen.

















"Maar hij ontkwam niet zomaar aan me....."

Nee.....dat kan niet! Al dat chemische spul heeft mijn HUID SPIERWIT gemaakt..... m'n haar GROEN en m'n lippen robijnrood!

Ik ben net een soort mislukte KLOWN!

"Hij was bang van z'n eigen gezicht.....totdat hij doorhad dat hij er ANDEREN bang mee kon maken!"

"Aangezien het bedrijf waar de vaten chemisch afval stonden SPEEL-KAARTEN maakte, gaf hij zichzelf de naam van een KAART-SPELFIGUUR....."

".....DE JOKER!"

Het is spijtig dat het gebeurd is.....maar toch zeker ook zijn eigen schuld!

Probeer jij dat maar eens aan hem uit te leggen, Alfred!

Dat is zo. Maar niet van iedereen!

Inderdaad....

Deze vent had gewoon niet geleefd als jij er niet was geweest.

.....en vaak denk ik dat hij beter af was geweest als hij dood was gegaan.

Van alle schurken die ik ben tegen gekomen in m'n leven is Harvey Dent de meest TRAGISCHE!





"Hij was openbaar aanklager in Gotham City...en stond aan het begin van een grootse carrière...totdat ik daar een eind aan maakte!"

Wilt u dat misschien herhalen, Batman?

Graag. Maroni is de man die Benson heeft neergeschoten.

Hij liegt! Ik zeg je dat hij liegt!



En hoe verklaar je dit dan?

Dat zal ik je betaald zetten, slimmerik!

Een munt met TWEE KOP-PEN... MARONI'S GE-LUKSMUNT... gevonden op de plaats van 't misdrijf... onder de vinger-afdrukken!



"Maroni was snel. Ik was sneller. Maar niet snel genoeg."

Kijk uit! Dat is zuur!

AAARGHH! M'n gezicht!



"Meer dan een maand zat Dents hoofd in het verband....."

Je mag van geluk spreken dat Batman het zuur gedeeltelijk heeft tegen gehouden.

Dat is best, dokter. Maar laat me nou maar zien wat het resultaat is!



M'N GEZICHT! Wat heb je ermee gedaan?

Ik zie er VERSCHRIKKELIJK uit!



"De schok was te veel voor hem. Hij sloeg door. HARVEY DENT WERD GEK....."

"Hij werd MISDADIGER en het MUNTJE uit de rechtzaal werd zijn AMULET. Hij noemde zich voortaan TWO-FACE!"





Snap je nu wat het probleem is? Ik heb al die jaren te veel vijanden gemaakt. Gevaarlijke vijanden.

En wat nog erger is: sommigen van hen zoals RA AL GHUL en professor HUGO STRANGE kennen m'n ware identiteit!



We moeten ERGENS beginnen. Waarom niet op het politiebureau? Kom je mee?

Liever niet. Dit is een privé-zaak.



Dat zou je ook niet zeggen aan de manier waarop jij met je TIPGEVERS smijlt!

Kom nou mee. Het doet heus geen PIJN als je een vriend om hulp vraagt.

Robin, wacht!



En dat is kommissaris Gordon toch? Een goede vriend. Als die niet kan helpen....

Huh?!

BEEP



OP DE GROND, ALLEMAAL! Er is aan de BATMOBIEL geknoeid!

Hij kan ieder moment...

BEEP

BEEP

BEEP







Gaat het, Alfred?

Zeker, meneer. Maar dit pak heeft z'n beste tijd gehad.

Pfff. Dat noem ik nog eens op het nipertje. Als ik niet gehoord had...

Huh?



Het spijt me dat ik het zeggen moet...

...maar er is post voor je!



Nee, niet weer!

NIET WEER?

EEN VAN EEN VERQUETTE IK DE CHINGEN DIE JOU IS BENT... EN DAN ZAL IK JOU VERVETIGEN!



Okay, als je oorlog wilt, wie je ook bent.....

...je kunt het krijgen!

En één van ons zal het onderspit moeten delven!

DAT IS ZEKER!



MAAR WAT VALT ER VERDER TE ZEGGEN  
ALS ER GEEN ANTWOORD KOMT?

DE ONBEKENDE  
LEGENDE van

BAT MAN

Door

BOB  
KANE

Robin probeert nog  
iets wijzer te worden  
van de smeulende  
resten van de Bat-  
mobiel. Hij weet,  
dat de kans dat hij  
iets vindt, bijzon-  
der klein is.....

Maar alles liever dan  
op dit moment Bat-  
man in 't gezicht  
kijken. Het gebeur-  
de heeft iets met  
hem gedaan. Zijn  
stille geprevelde  
woorden zijn even  
dreigend als wan-  
hopig.....

....oor-  
log...!

## Hoofdstuk 3 DE MAN ACHTER HET MASKER

LEN WEIN.

• JIM APARO.

• GLYNIS WEIN.

• PAUL LEVITZ



Eerst vernielt hij het kostuum van mijn vader. Daarvoor moest hij hier binnen kunnen komen...

...en nu plaatst hij een bom in de BATMOBIEL. Dat kon ook alleen van BINNEN-UIT!

EÉN VOOR EÉN  
VERNIETIG IK DE  
DINGEN DIE JOU  
MAKEN TOT WAT  
JE BENT... EN  
DAN ZAL IK JOU  
VERNIETIGEN!!

Ik laat me niet KISTEN! Ik heb lang genoeg de klappen mogen opvangen....

Het wordt tijd dat ik ze ga uitdelen!

Waar ga je heen, Batman?

Ik ga de GEK opzoeken die hier achter zit!

En jullie blijven hier tot ik terug ben!

Dan mis ik alle lol. Ben je helemaal gek!

Ik meen het, Robin. Dit is iets wat ik ZELF moet uitvechten.

En dat zal ik doen ook!

Tuurlijk, Batman. Als jij het zegt.

Ik heb meneer nog nooit zo vastberaden gezien. Eerlijk gezegd maak ik me wel wat zorgen!

Alfred, je weet dat Batman best voor zichzelf kan zorgen.

En ondertussen hebben wij ook wel wat te doen.











De schaduwen vallen  
op de straten alsof het  
stukken van een leg-  
puzzel zijn.....

En in de steeg, waar scha-  
duw op schaduw valt.....

Je bedelt  
al de hele dag, ouwe.  
Ik wil je centen  
hebben.

Snappie  
dat?

Maar  
dat is dus waar de  
moeilijkheid zit dus.  
Ik heb dus geen  
rooie cent  
dus.

Sta  
niet te lie-  
gen! Je be-  
taalt of ik snij je  
aan....

Huh?

Alles  
in orde,  
Shamrock?

Ja, Bat-  
man. Alleen wat  
grijzer dus in  
m'n haar dus.

Nou,  
jij  
bent sterk,  
zeg.

Maar zelfs  
**BATMAN** kan  
de pijp uit  
gaan...

Goed  
zo. Trek je mes  
maar. Probeer  
me maar  
neer  
te steken.

Geef  
me maar een  
reden.....!





GOTHAM CITY POLITIE-  
BUREAU.  
Het is al laat.....



.....maar nooit te laat voor KOMMISSARIS  
GORDON.....

Komt er nooit een  
einde aan al die rap-  
porten? Soms  
denk ik dat de on-  
derste rapporten  
JONKIES krijgen!

En dat is  
het grote verschil  
tussen u en mij.  
Ik heb geen  
PA-  
PIER-  
WERK!



BATMAN?! Kloppen  
we niet meer tegen-  
woordig?!

Ik  
heb  
haast.....  
en jij moet  
me helpen.



Nadat Batman alles verteld  
heeft.....

Het zou toch  
logisch  
zijn als ik AAN-  
WIJZINGEN zou  
hebben gevon-  
den in een geval  
als dit?!

Dat  
kan haast  
niet!

Maar  
NOP!



Een speurder als JIJ  
vindt altijd wel  
wat.

Dus de  
enig mogelijke  
konklusie  
is.....

Ja,  
wat?!



Dat je onbewust geen  
aanwijzingen WILT  
vinden.....

.....omdat de DA-  
DER waarschijn-  
lijk iemand is die je  
heel goed kent en  
je dier-  
baar is!



Zeg  
het  
maar.





"Ik had zomaar wat gezegd.....maar het bleek waar te zijn. We zagen Batman vaker dan ons lief was....."



"De JOKER, CATWOMAN, DR. DEATH.....misdadigers die mij en mijn mannen steeds ontglijpt waren werden in keurige pakketjes op de stoep afgeleverd..."



"Batman werd een obsessie voor me."



"Maar ik wist niet wat ik er mee aan moest....."



".....toen ik hem eindelijk in levende lijve voor me zag staan."



"Ik kon geen stap meer verzetten. Voor 'n moment was het alsof ik aan de grond genageld stond."























Als het EINDELIJK weer donker is, zien we een bekend zwartgekleed figuur op het gazon van de Wayne-villa lopen.....

Z'n schaduw valt tot ver in het lege huis.....

Gek, hoe leeg het is, zo zonder Dick en Alfred.

Maar is het wel leeg?

Het huis zit eigenlijk vol  
**HERINNERINGEN!**

Zelfs nu we al een paar maanden weg zijn zweven de geesten van het verleden hier nog rond....

Weet je wat ik later worden wil, pap?!

Nou? Brandweerman? Barkeeper? Komiek? Misschien wel president!?

Nee, ik wil net als jij worden...!

Doctor! En dan mensen helpen!

Dat is het belangrijkste in het leven, Bruce....

Mensen helpen. Liefde.....dat kennen wij wel en de APEN niet.

Vergeet je dat niet, Bruce?

Dat vergeet ik nooit, pap.





Ik ben het niet vergeten. Ik heb op mijn manier geprobeerd te helpen....

En tegen welke prijs?



Ik wou dat IK zo'n pak had, pap!

Ik bewaar het wel voor je, Bruce....voor als je groot bent.

Als je eens wist, pap.



Als je eens wist hoe dat pak m'n leven heeft veranderd.

Uw kostuums.....kommissaris Gordon heeft u nodig!



Ik heb **ALTIJD** zonder aarzelen gereageerd.....

...maar heb ik genoeg voor mezelf gezorgd?



Al die herinneringen....

Mis-schien had ik hier niet moeten komen. Ik...



HUH?!

De muren van de **BATGROT** komen op me af!!

Wat ben ik een SUKKEL geweest!  
Als hij in de BATGROT kon komen,  
kan hij natuurlijk ook HIER  
komen!

"Hij", Batman?  
Heb ik geen naam  
meer tegenwoordig?  
Ik ben.....

BRUCE  
WAYNE!

NEE,  
JIJ  
BESTAAT  
NIET  
ECHT!

Dat zou  
je wel willen,  
hè? Dat ik  
niet  
bestond.

Dank zij  
jou heb ik m'n  
VRIENDEN verloren...de  
vrouwen die ik liefhad....  
mezelf!

Daarom  
wilde ik  
jou uit de  
weg ruimen...  
om BRUCE  
WAYNE's  
leven te red-  
den!

Misschien  
heb je gelijk.....  
heb ik  hard ge-  
werkt.

Misschien  
zou het makkelijker  
zijn om me niet meer te  
verzetten en deze mu-  
ren hun verlossende  
werk te laten  
doen.

Nee! Dat zou al-  
leen een lafaard doen!  
En dat ben jij niet.

Wie...?

Oh, nee...

PAPI!

Je moet doorvechten,  
zoon. Niet opge-  
ven!

Nooit  
op-  
geven!









Als ik dat nooit meer  
meemaak...MIJ  
BEST!

Alles  
in orde,  
Batman?

Ja,  
ik red het  
nou  
wel  
weer.....



...ROBIN.

Je WIST dat IK  
in dat kostuum  
zat?

Wat  
doet het ertoe. Het  
belangrijkste is dat ik nog  
leef.

Ik heb het ge-  
voel dat die spoken uit  
m'n hoofd zijn  
verjaagd.



Ik dacht dat een  
schokkende gebeurte-  
nis als deze je weer  
op het goede  
spoor  
zou zet-  
ten.

Inderdaad.  
Ik wil nu even alleen  
zijn....Okay?

Ik heb een  
hoop om over na  
te denken.....een  
hoop keuzes te  
maken.



En als ik  
het nog niet  
gezegd  
heb....

....Dank  
je.

Graag  
gedaan.....  
vriend.



A full-page illustration of Batman in his classic suit, standing on a rooftop and looking out over the city of Gotham at night. The city is lit up with yellow lights, and a large, bright yellow moon hangs in the dark green night sky. Batman's cape is flowing behind him. The scene is framed by a thin black border.

De straten van Gotham City kunnen  
BITTER KOUD zijn, 's nachts.  
Schaduwen kronkelen door de stegen.....

Maar zij, die 's nachts  
over straat lopen doen  
dat met een gerust hart,  
omdat ze weten  
dat er iemand  
over hen  
waakt.....

Iedere nacht weer gaat BATMAN de  
straat op als een WREKER van het  
kwaad, als de verdediger van de  
gerechtigheid.....

Want Batman is een legende.....en  
legendes sterven nooit!

Einde.



**BAT MAN**

**NUMMER 1**

**DIT IS NOG MAAR DE VOORPLAAT!**  
**Dat belooft wat voor het binnenwerk.**



Copyright © 1984 D.C. Comics Inc., New York  
Authorized Dutch edition published by BALDAKIJN BOEKEN b.v., Bussum.

**BAT MAN**

**verschijnt maandelijks**  
**en is overal verkrijgbaar**  
**voor f 1,95/Bf 40.**

© Tekst reklamestudio WANNA



# SUPERMAN™ DE MAN VAN STAAL

DE MAN VAN MORGEN.  
DE MAN MET EEN EIGEN TIJDSCHRIFT:

Superman is er voor iedereen  
voor  
jongens en meisjes,  
voor  
vaders en moeders.

NU  
IN DE WINKEL  
SUPERMAN  
Introductie Special  
64 pagina's voor  
f 3,95/Bf 80



KOOP  
SUPERMAN  
EN  
OVERTUIG JEZELF.